

Een mooie anekdote van Johan... In 1996 stuurde hij een brief naar de KBIJF...door de postbode werd KBIJF geïnterpreteerd als Koninklijke Belgische IJskreemFederatie.

Volgend verhaal speelde zich af rond 15 oktober 1996.

Taxipost had rond die dagen een zending af te leveren op volgend adres:
"Kon.Belg.IJsk.Fed. - Secret.Generaal Mad.J.Clement - Tremelo". De brave man van taxipost begeeft zich naar Tremelo en vraagt aan enkele burgers en middenstanders waar de Belgische IJskreemfederatie zich bevindt. Niemand kan een zinnig antwoord geven en onze man keert terug naar "De Post". Hij geeft de moed niet op en rijdt de dag nadien naar het Postkantoor van Tremelo waar men hem met de glimlach uitlegt dat het niet de IJskreemfederatie maar wel de IJshockeyfederatie is en 10 minuten later was het pakje terecht.

Une savoureuse anecdote de Johan... En 1996, il destina un envoi à la KBIJF qui, par le préposé de la poste fut interprété en Koninklijke Belgische IJskreemFederatie.

L'histoire suivante s'est déroulée le 15 octobre 1996.

Un colis postal avait été expédié par Taxipost avec la mention: "Kon.Belg.IJsk.Fed. - Secret.Generaal Mad.J.Clement - Tremelo". Ce petit "k" allait jouer un vilain tour à l'employé de Taxipost qui, sans doute un rien perplexe, traduisit cela en "Fédération Royale Belge de Crème glacée". Il rallia Tremelo à sa recherche mais, le soir venu, il dut rentrer bredouille. Toutefois, cet obstiné préposé, à bord de sa voiture rouge, ne perdit pas courage et dès le lendemain, il revenait s'informer auprès de la poste de Tremelo où on se rendit vite compte de la méprise et le colis fut expédié dix minutes plus tard à la Fédération de hockey sur glace.